





'Wij gaan niet dood; wij gaan naar wolk 1665.'

- Willem -



U bent van harte welkom bij de samenkomst waarin wij Willem gedenken op woensdag 11 september om 12.30 uur in de aula van crematorium Hoeksche Waard, Zaaiviool 3 in Heinenoord.

Aansluitend treffen wij elkaar in de naastgelegen ontmoetingsruimte voor een informeel samenzijn waarbij er gelegenheid is tot condoleren, napraten en het delen van herinneringen.

Het is een mooi gebaar als iedereen een enkele, onverpakte bloem meeneemt voorzien van een kaartje, een foto, een anekdote of een laatste groet aan Willem.

Uniek bijzonder, bijzonder uniek...
Een markante man met een heel groot hart!

Intens verdrietig, maar dankbaar dat een nog verder lijden hem bespaard is gebleven, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve man, onze prachtige vader, schoonvader en trotse opa

Willem Lodder

weduwnaar van Marga Lodder - Stolk † 2019

Hendrik-Ido-Ambacht
19 mei 1952

Zwijndrecht
4 september 2024

*Alle mooie momenten met hem en alle dierbare herinneringen aan hem dragen wij voor altijd in onze harten met ons mee.
Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.*

Adrie Lodder - van der Meulen

Daniëlle en Peter

Angela en Paul

Roan

Sil

Correspondentieadres: Uitvaartzorg Katinka Touw
t.a.v. Familie Lodder, Postbus 393, 3340 AJ Hendrik-Ido-Ambacht